

Op 90-jarige leeftijd is te Amsterdam overleden de gereformeerde nieuwtestamenticus prof. dr. Frederik Willem Grosheide, die van 1912 tot 1953 hoogleraar aan de Vrije Universiteit te Amsterdam is geweest. Hij heeft als zodanig meegewerkt aan de vorming van een niet onaanzienlijk aantal der thans nog dienstdoende gereformeerde predikanten.

Wie de vele werkzaamheden van prof. dr. F.W. Grosheide overziet, komt het eerste zijn langdurig hoogleraarschap tegen, direct gevolgd door zijn voorzitterschap van het bijbelgenootschap. Hierover sprekend kan men zeggen dat prof. Grosheide in zijn lange leven vooral dit wilde: de bijbel verstaanbaar en bereikbaar maken. Hierop was zijn exegetische arbeid gericht, hier hing mee samen dat hij zijn taak bij het bijbelgenootschap beslist niet beperkt zag tot wat men van een hooggeleerde voorzitter gewoonlijk verwacht. Wat dat aangaat, ook het uiterlijk der bijbeluitgaven had zijn scherpe aandacht, — en hier speelden zijn artistieke aanleg en kennis mee. Zijn kunstzinnige belangstelling — het kan hier slechts terloops gemeld worden — bracht mee dat hij tot op hoge leeftijd regelmatig het Amsterdamse stedelijk museum bezocht. Wat opvalt in de getuigenissen die oud-leerlingen van prof. Grosheide bij verschillende gelegenheden (meestal gedenkdagen: zijn lange leven leverde er vele, overigens tot zijn eigen ongenoegen) ten beste gaven is de grote achting die zij hun leermeester toedragen. Men waardeerde zijn gaven als kundig docent en hoe hij anderen, zijn leerlingen inclusief, ernstig nam in hun opvattingen. Dit ernstig-nemen vloeiende eensdeels voort uit zijn op de bres staan voor de vrijheid en zelfstandigheid der exegese, anderzijds uit zijn niet aflatende belangstelling voor zijn discipelen als mens. Ook wanneer dezen de universiteit verlaten hadden, konden zij zich verzekerd weten van de belangstelling van deze leermeester. Zeer dankbaar getuigt dr. J.J. Buskes daarvan: in het conflict in 1926 was prof. Grosheide de enige uit gereformeerde kring, die hem schreef en in 1949, toen Buskes een kwart eeuw predikant was, gaf prof. Grosheide hem te kennen: 'De weg, die u de laatste jaren bewandeld hebt, acht ik onjuist, al blijf ik ervan overtuigd, dat u hem bewandeld hebt uit liefde voor den Heere Jezus en zijn Kerk'.

Notabel is ook dat prof. Grosheide één der eersten in de gereformeerde kring is geweest die benadrukte dat evangelisatiewerk voluit kerkewerk is.

In woord en geschrift heeft hij het denkbeeld bevochten, dat deze arbeid in de marge, bij de liefhebberijen zou thuishoren!

Tenslotte, voor wie van cijfers houdt: prof. Grosheide heeft meer dan vierduizend bladzijden commentaar gegeven in acht delen Bottenburg'.