



Mr. J. Algera
28 maart 1902 - 8 december 1966

IN MEMORIAM Mr. J. ALGERA

Op 8 december 1966 overleed te 's-Gravenhage Mr. J. Algera, van 1959 tot 1965 lid en vanaf 1961 tevens voorzitter van het college van directeuren onzer Universiteit.

In vergelijking met velen van zijn voorgangers heeft de heer Algera de Vrije Universiteit slechts voor een korte periode kunnen en mogen dienen. Hij heeft zelfs de gebruikelijke zittingsperiode van zeven jaar niet vol mogen maken. In deze korte tijd heeft hij echter dit dienen met grote intensiteit gedaan.

De heer Algera was een gewetensvol mens. Soms zou men wel eens geneigd zijn te zeggen: te gewetensvol. Dat heeft hem dikwijls zwaar gedrukt en veel van zijn krachten gevraagd.

Als voorzitter bereidde hij steeds met grote nauwkeurigheid de vergaderingen van directeuren voor. Daarvan getuïgden zijn vele, keurig geschreven aantekeningen op de agenda en bijgevoegde stukken. Geen detail ontging hem.

Deze nauwkeurigheid sproot voort uit een sterk verantwoordelijkheidsbesef en de grote liefde en toewijding, waarmee hij al zijn werk, ook dat voor de Vrije Universiteit, verrichtte. Hij hield van het leven. Hij hield ook intens van de Vrije Universiteit. In deze liefde kende hij de zorg voor en over de toekomst.

In het bijzonder ging hem ter harte de vraag, in welke richting de Vrije Universiteit zich in geestelijk opzicht zou ontwikkelen.

Onder zijn voorzitterschap is ook het werk van de grondslagcommissie begonnen.

Overigens ging het gewetensvolle en het nauwkeurige bij de heer Algera op een merkwaardige wijze gepaard met een sterk gevoel voor humor. Daarin zat iets bevrijdends.

De heer Algera wist zich trouwens ten diepste een bevrijd mens.

Hij was zich ten volle bewust van Gods genade in zijn leven. Daarin lag het eigenlijke geheim van al zijn activiteit.

Dankbaar zijn wij voor hetgeen God in de heer Algera aan de Vrije Universiteit heeft willen geven.

J. D. Dengerink