

Interview

Jaap en Neal Blaak

In verband met VU eredoctoraat Martin Luther King jr., 20 oktober 1965

17 augustus 2017



SERVUS project verzorgd door Britt Bakker en Sylvia van de Bunt

Versie 28 november 2019

Introductie

Tijdens de Martin Luther King jr. lezing op 4 april 2017 is aangekondigd dat vanuit SERVUS in samenwerking met Alumni-relaties VU, de VU Vereniging en VU MLK Lezing het project 'Herinneringen aan Martin Luther King jr.(MLK)' is gestart. Dit project houdt in dat er VU-alumni die erbij waren toen King op 20 oktober 1965 aan de VU het eredoctoraat in de Sociale Wetenschappen verkreeg en/of op 21 oktober 1965 aanwezig waren bij de ontmoeting tussen King en VU studenten in hotel Krasnapolsky, zullen worden geïnterviewd over hun ervaringen.

VU alumnus Jaap Blaak

Mr. Blaak has held executive positions with Hoogovens, Indivers n.v. and Interturbine Holding B.V. in the Netherlands, the US, Germany and Singapore. In 1983 he got involved with the foundation of the MIP Equity Fund, one of the largest venture capital groups in Europe, and was appointed CEO in 1986. MIP made several investments in Life Science companies and was the driving force behind the BioScience Park in Leiden. Later on, MIP merged with the ABN AMRO Venture Capital Group to form Alpinvest. Mr. Blaak has been an advisor to the Dutch Ministry of Economic Affairs for the Biopartner and Technopartner Program and other innovative projects related to Entrepreneurship and Innovation. Mr. Blaak holds an MSc in Physics and Business Economics from the Free University Amsterdam and followed the Advanced Management Program of the Harvard Business School (AMP '81). Other current board positions: Mr. Blaak is co-founder and shareholder of VenGen Holding B.V. and the founder and shareholder of Tailwind B.V.

Interview

❖ Algemeen

- Wat is uw naam? *Jaap Blaak*
- Wat is uw huidige leeftijd? *78*
- Wat is uw beroep (geweest)? *Bij Hoogovens gewerkt, later naar Limburg verhuisd en gewerkt voor onder meer MIP Equity (CEO), later Alpinvest (zie ook par. 2).*
- Waar bent u momenteel woonachtig? *Wassenaar*

❖ Introductie

- Wanneer studeerde u aan de VU en welke opleiding genoot u? *Natuurkunde gestudeerd van 1957 tot 1966.*
- Hoe bent u betrokken geraakt bij het bezoek van MLK? *Enkele dagen voor dit evenement was ik weer eens op het lab om in de hal te kijken of er berichtjes waren of een baantje werd aangeboden. Misschien kon ik mijn Deux Cheveaux wel inruilen voor een betere, want de vorige had het begeven op de Afsluitdijk, op weg naar mijn verloofde in Groningen. Al scannend welke interessante berichtjes er waren, zag ik een foto waarop Dr. Martin Luther King jr. zijn mensen toesprak. Ik had nog niets gehoord waarom hij in een Nederlands Universiteits krantje (Ad Valvas?) zou moeten zijn afgebeeld, totdat ik een klein berichtje zag waarin enkele ouderejaars studenten werden gezocht, liefst met eigen jacket, werd ik*

nieuwsgierig. Na een verkenning van de kanalen die de foto hadden geplaatst werd ik zonder al te veel problemen aangenomen.

- Hebt u destijds gemerkt dat het bezoek van MLK enigszins controversieel was? *Destijds niet.*

❖ Het evenement

- Was u aanwezig bij: 1) De uitreiking van het eredoctoraat ja. en/of 2) het bezoek aan het hotel Krasnapolsky? *nee*
- Welke rol speelde u tijdens het bezoek? *Ik kreeg als ingehuurd student de rol van ordecommissaris, onder meer belast met de achterdeur bewaking van de Kleine Zaal van het Concertgebouw samen met een 5-tal, ook in jacket gehulde mede studenten. Ik was de oudste en kreeg de leiding over het 5-tal. We assisteerden de gasten en 'mochten de tafelkleedjes recht leggen'.*
- Kunt u zich nog een specifiek moment herinneren? Kunt u dit omschrijven? *Op die bewuste middag heb ik meer "hooggeplaatsten" gezien uit de Nederlandse politiek, het Koninklijk Huis, wetenschap, en militie, dan in de rest van mijn leven. En dan niet achter glas of een hoog hek, integendeel. Die achterdeur naar de Kleine Zaal bleek die middag de toegangspoort voor alle grootheden, die ik streng moest controleren of zij de juiste papieren van toegang konden tonen. Prinses Beatrix had wat problemen met het uittrekken van haar prachtige mantel en ik kon 1 meter 97 in jacket aanbieden om de diadeem in veiligheid te brengen, nog voordat Prins Claus en officials zich over haar hadden ontfermd. Wij waren er als studenten eigenlijk niet voor gecertificeerd om ons over de diadeem te ontfermen. Een van de volgende gasten was een man in regenjas die vroeg waar hij zijn fiets kon plaatsen. Na minutieuze inspectie van zijn akten tas (ja, ja, om de stang gewikkeld, en daar zat het kaartje in) ontdekte ik dat het de heer Tilanus was, voorman van de toenmalige CHU. Even verderop was de heer Luns zich aan het boos maken dat hij er zonder kaart niet in kon. Ik stond met Tilanus te praten, en kon Luns niet meteen helpen. De genodigden gingen door de Kleine Zaal naar de Grote Zaal. MLK heb ik tot dan toe nog niet gezien.*

❖ Na afloop

- Wat is u het meest bijgebleven van het evenement? . *Na een academisch kwartiertje was de Grote Zaal op tijd volledig gevuld en werden de eredoctoraten uitgereikt. Ik ben niet bij de ceremonie zelf geweest. Wie schetst mijn verbazing dat in de daarop volgende pauze eerst de eredoctores werden toegelaten tot de Kleine Zaal, maar er was nog niemand om ze te feliciteren. Ook daarbij was het studenten 5-tal volledig voor haar taak berekend. Keurig op een rij gingen wij langs de eredoctores om hen als eerste te feliciteren. Ik had het genoeg Dr. Martin Luther King jr. als eerste de hand te mogen schudden. Het enige dat ik me herinner was dat hij me "son" noemde en hij erg grote handen had. MLK was predikant, en daar hoorde naar mijn idee dan ook deze herder-schaap verhouding bij. Zijn handen waren erg hard. Iemand vertelde me later dat hij als kind waarschijnlijk veel op een katoenplantage had gewerkt, en dat dit de ruwheid van zijn handen had veroorzaakt. Zijn echtgenote Coretta Scott King was er niet bij die middag. Na de ontmoeting met MLK wilde Koningin Juliana mevrouw Jonckheer ontmoeten die ze enkele weken daarvoor op de*

Nederlandse Antillen had gesproken. Ik mocht weer op zoek, en het geringe aantal gekleurde dames maakte het mij gemakkelijk.

- Naar mijn mening is er destijds onvoldoende aandacht gegeven aan het bezoek van MLK. Er gingen niet veel studenten naar toe. Wellicht komen ze met cijfers aan dat het wel zo was, maar van de Bètafaculteit wist niemand er iets van.*
- Heeft het gedachtegoed van MLK een speciale plek in uw leven? Hoe draagt u dit uit? Kunt u hiervan een voorbeeld geven? Ca. 10 jaar geleden was mijn Amerikaanse kleindochter Raquel (toen 12 jaar) bij ons te logeren. Ik vroeg haar naar geschiedenis en toen vertelde ze dat ze net enkele weken geleden een werkstuk had gemaakt over Dr. Martin Luther King jr. Toen ik haar het bovenstaande verhaal vertelde was ze door het dolle heen. Alle klasgenootjes moesten horen dat haar grootvader Dr. King had gekend, of sterker nog een goede vriend was. Drie dagen later werd het zelfs "They became the best friends of the world". Ik heb er van genoten en het is nog steeds een pracht verhaal in onze familiekring.*
- Later in mijn leven heeft het gedachtegoed van MLK een bijzondere rol gespeeld. Mijn vrouw en ik hebben begin jaren zeventig twee donkere kinderen uit Amerika geadopteerd in de leeftijd (tijdens de adoptie) van 11 maanden (dochter) en 6 maanden (zoon). Inmiddels zijn de kinderen 47 en 45 jaar oud. Beide kinderen zijn nu eind 40-ers. Door deze adoptie kwam ik met 1 been in het rassengebeuren te staan. Er wordt veel onderzoek gedaan naar de plaagkans voor geadopteerde kinderen. Voor de adoptieouders is het niet gemakkelijk om ze goed in het systeem hier in te passen. Zelf zijn we niet geconfronteerd met discriminatie. Toe we in Limburg gingen wonen wilde iedereen vriendje worden met onze kinderen.*
- Heeft u nog een andere leuke herinnering gerelateerd aan MLK? Prins Bernhard kreeg altijd bepaalde wijn bij dit soort gelegenheden. Dit was ons al van tevoren verteld. Bij aankomst zei hij tegen een van mijn medestudenten: "Nee, geen wijn. Graag een dubbele whisky. Ik raadde de student aan naar het nabijgelegen café Keyzer te gaan, maar hij kwam terug omdat hij niet genoeg geld bij zich had. Ik gaf hem 10 gulden, en daarna was het probleem met Prins Bernhard ook opgelost.*

Aanvullingen van Neal Blaak:

Neal Blaak, de zoon van Jaap Blaak, gaf een extra dimensie aan het interview dankzij zijn bereidwilligheid in te bellen vanuit Amerika. Neal woont in Amerika, en werkt als technicus in Silicon Valley. Op het moment van het interview is Neal in Long Island. Neil is de oom van Raquel. Neal: "jullie hebben MLK nog echt meegemaakt. Wij alleen uit de verhalen. Heel bijzonder hoe MLK zijn boodschap de wereld in gebracht heeft. In deze tijd heeft Obama dat ook vrij goed gedaan. Door Trump is het weer helemaal afgebroken. Trump zegt dat het ok is om violent te zijn. Dat is heel jammer dat het nu weer deze gewelddadige richting opgaat. In de USA was er vorige week weer een terroristische aanslag. De KKK gaat weer door de straat. Dacht dat we die tijd gehad hadden. MLK is zo actueel. Nu met Trump komt het weer boven. De manier waarop MLK zo'n mooi podium had, kon Obama ook doen. Helaas zijn er weinigen die dat kunnen. Jesse Jackson leek er een beetje op, maar wel weer anders, iets agressiever.

De jeugd luistert tegenwoordig wel naar rappers, maar niet naar speeches. Destijds kende iedereen de woorden van de MLK speech, en luisterde de jeugd naar de radio."