

ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw en weer veertien jaar later tot Commandeur in de Orde van Oranje Nassau.

Het heengaan van Prof. Dijk wordt, niet alleen in zijn naaste omgeving maar ook in wijder verband, gevoeld als een groot verlies.

Verkort overgenomen uit Leeuwarder Courant

In memoriam *Prof. Dr. Martin Luther King*

Op 4 april 1968 werd de wereld opgeschrikt door de moord op Martin Luther King.

Naar aanleiding van dit gebeuren sprak de Rector Magnificus in de openbare Senaatsvergadering van 5 april 1968 de volgende woorden:

„Met ontroering heeft de universiteit vanmorgen vernomen dat haar eredoctor Martin Luther King vermoord is. Ik verzoek u op te staan opdat wij hem kunnen gedenken.

Martin Luther King was sinds 20 oktober 1965 eredoctor in de sociale wetenschappen van onze universiteit. Ik ben begonnen met te zeggen dat wij het bericht van zijn sterven met ontroering gehoord hebben. Wij hebben het ook gehoord met verbijstering. Verbijstering ten aanzien van de persoon van de moordenaar, verbijstering ook over een land dat zijn beste zonen vermoordt. Er is misschien een derde gevoel dat ons zou kunnen aangrijpen en dat is verbittering. Wie het voorrecht heeft gehad om in '65 bij de uitreiking van het eredoctoraat met King te spreken weet dat hij de aanvechting van de verbittering gekend heeft, maar het mag niet meer zoals het bij hem was, het mag niet meer dan een aanvechting zijn. Want als er één les is die hij de wereld heeft willen leren dan is het deze, dat niet verbittering maar liefde het behoud van de wereld is. Hij heeft zich geweldloos verzet tegen de rassenscheiding, en hij heeft daardoor een werkelijk vreedzaam samenleven der rassen bevorderd. En omdat zijn verdiensten op dat maatschappelijk terrein lagen. Dat terrein waarop zich misschien de grootste opgaaft van onze eeuw bevindt, nl. het waarlijk vreedzaam samenleven der rassen. Daarom heeft de Senaat op voordracht van de faculteit der sociale wetenschappen hem in 1965 een eredoctoraat gegeven. Herdenking van doden is altijd oproep tot dienst voor de levenden. En zo ligt ook in dit sterven en ook in de wijze van dit sterven voor ons een oproep om dat grote vraagstuk van onze eeuw ook zelf te zien als een opdracht voor ieder van ons persoonlijk. Onze gedachten zijn bij Mrs. King en bij haar kinderen. Hun man en vader heeft zijn preken eens gebundeld en aan die bundel de titel gegeven: „Strength to Love”, Kracht om lief te hebben. Wij bidden dat hun die kracht, die kracht om lief te hebben overvloedig geschonken zal worden en wij weten dat dat mogelijk is door hem bij wiens lijden wij in deze dagen bijzonder bepaald zijn en die gezegd heeft: waar ik ben daar zal ook mijn dienaar zijn.”