

MLK herinnering

Drs. François van der Hoeven



In verband met het eredoctoraat Martin Luther King jr., 20 oktober 1965
11 januari 2021

verzorgd door dr. Sylvia van de Bunt

Speciale dank aan de VUvereniging en de VU School of Business and Economics
voor ondersteuning van dit SERVUS project

Introductie

Tijdens de dr. Martin Luther King jr. (MLK) Lezing op 4 april 2017 op de VU is het project ‘*Herinneringen aan MLK*’ aangekondigd van SERVUS in samenwerking met Alumni-relaties VU, de VU Vereniging en andere VU-betrokkenen. Dit project houdt in dat VU-alumni worden geïnterviewd die erbij waren toen King op 20 oktober 1965 het VU eredoctoraat in de Sociale Wetenschappen verkreeg en/of op 21 oktober 1965 aanwezig waren bij de ontmoeting tussen King en VU studenten in Grand Hotel Krasnapolsky in Amsterdam. Hieronder volgt een schriftelijke herinnering.

- Wat is uw naam? *François van der Hoeven*
- Geboren 1946
- Waar hebt u gewoond in 1965 ten tijde van het bezoek van MLK? *Amsterdam*
- Waar bent u momenteel woonachtig? *Curaçao*
- Wanneer studeerde u aan de VU en welke opleiding? *Sociale Geografie van 1965-1971.*
- Kunt u nog iets meer vertellen over uw beroepswerkzaamheden? *Onder meer sinds 2000 Secretaris van de Foundation for Maritime Archaeology Curaçao (STIMACUR), <https://curacaoheritage.com/speakers/francois-van-der-hoeven/> Mijn werk als Secretaris van de Stichting Maritieme Archeologie op de Nederlandse Antillen, nu Curaçao, kwam pas na mijn pensionering in het jaar 2000 (een soort tropen pensioen op mijn 55ste!). Mijn werk op Curaçao, drie jaar in Nederland en daarna op Sint Maarten was als docent aardrijkskunde aan drie middelbare scholen. Altijd met plezier gedaan.*

Mijn herinneringen aan de huldiging van Dr. Martin Luther King jr. in het Concert Gebouw te Amsterdam op 20 oktober 1965:

- Hoe bent u betrokken geraakt bij het bezoek van MLK? *In de groentijd werd ik natuurlijk kaalgeschoren en ik had dan ook nog een heel kort kopje toen ik enthousiast meedeed aan de viering van het 17^e lustrum van ons studentencorps aan de Vrije Universiteit. Een onderdeel van deze viering was de uitreiking van het eredoctoraat in de Sociale Wetenschappen aan Dr. Martin Luther King jr.*
- Was u al bekend met het gedachtegoed van MLK? *Mede door de nabijheid van Curaçao en de Verenigde Staten, de tijdschriften van mijn ouders en de informatie die ik erover op school kreeg, wist ik al veel van het werk van Dr. King en het gevecht tegen de segregatie en discriminatie in de V.S. De bevolking van Curaçao bestond en bestaat nog steeds voor het merendeel uit de nakomelingen van de slaven. Hoewel de slavernij al lang was afgeschaft (in 1863) was Curaçao in mijn jeugd nog een koloniale maatschappij met alle kenmerken van gescheiden levende*

bevolkingsgroepen. Het grote verschil met de situatie in de V.S. was dat de hele bevolking van Curaçao in de jaren veertig tot zeventig van de vorige eeuw in relatieve welvaart leefde. De olie-industrie zorgde voor veel werk en daarom heen groeide en bloeide van alles. Iedereen kende zijn of haar “plaats”, maar dat werd door bijna niemand als benauwend ervaren. Gescheiden bevolkingsgroepen, jawel, maar men leefde plezierig naast elkaar. Het onderwijs, gestoeld op het Nederlandse systeem stond voor iedereen open en geleidelijk aan kwamen er dan ook de eerste afgestudeerde gekleurde landgenoten terug uit Nederland. Op de scholen kwamen steeds meer “kleuren” en rassen door elkaar. In mijn laatste twee klassen van de HBS zaten gekleurde leerlingen en kinderen van Arabieren, Joden, Surinamers en Nederlanders. Ook op school leefden we in harmonie met elkaar. Zo heb ik het begrip pesterij niet of nauwelijks gekend – gelukkige jeugd! Vandaar dat ik met een positief beeld van gekleurde mensen in Nederland aankwam. Vreemd om overwegend blanke mensen op straat te zien.

- Kunt u iets vertellen over uw achtergrond en hoe/waarom u op de VU ging studeren? *In augustus 1965 kwam ik van Curaçao naar Nederland om aan de Vrije Universiteit te Amsterdam Sociale Geografie te gaan studeren. Mijn broers Johan en Adriaan waren mij al voorgegaan en daarom was het vanzelfsprekend dat ik Corpslid zou worden en in de Oratorische Vereniging Thor terecht zou komen waar mijn broer Adriaan ook in zat. De overgang van het kleine Curaçao naar Nederland was best groot maar ik wist er voldoende van om er geen probleem mee te hebben. Het was voor mij één groot avontuur. Ik sloot me al gauw aan bij de Internationale Studenten Club, waar ik me meteen thuis voelde en vriendschap sloot met een Nigeriaan.*
- De ceremonie zelf
 - Tijdens mijn (corps)jaar werd ik uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de feestelijke uitreiking van het eredoctoraat aan Dr. King. Met de eerstejaars Thories gingen we er samen heen. Ongetwijfeld werden we begeleid door ouderejaars, maar die kan ik me niet herinneren. Broer Adriaan heeft helemaal geen herinnering aan de viering, waarschijnlijk was hij er niet bij.*
 - Kunt u zich nog een specifiek moment herinneren? Ik kan me het beeld goed voor de geest halen van ons als eerstejaars in de “engelenbak” van het Concertgebouw. We keken boven op het gebeuren neer en dat gaf een aparte atmosfeer. We zagen Dr. King en zijn begeleiders van bovenaf, maar dat deed niets af aan de indrukwekkendheid van de ceremonie. Toespraken werden gehouden, ook door Dr. King. Ik kon dat goed volgen door mijn achtergrond van blootstelling aan de Amerikaanse invloed op Curaçao en dus de Amerikaans-Engelse taal. Het meest indrukwekkende was zonder meer het gemeenschappelijk zingen van “We Shall Overcome”.*
 - “We Shall Overcome” werd toch in Hotel Krasnapolsky gezongen? Ach, het geheugen toch! Ik weet niet beter dan dat we in het Concertgebouw waren en dat daar We Shall Overcome gezongen werd. Het lied werd luid, maar waardig gezongen, ik kan me geen gedans voor de geest halen. Ik meen me zelfs te*

herinneren als laatste programmapunt. Maar het kan best anders zijn geweest. Het spijt me dat ik je geen absolute zekerheid kan geven.

En hiermee beëindig ik mijn herinneringen aan deze mooie gebeurtenis. Veel zijn het er niet, maar onuitwisbaar!

François van der Hoeven, in 1946 geboren te Amsterdam.

Drs. Sociale Geografie (aan de Vrije Universiteit).

Opgegroeid op Curaçao. Zes jaar studie in Amsterdam, later nog eens drie jaar daar gewoond en gewerkt. Totaal 65 jaar op Curaçao en Sint Maarten (15 jaar) gewoond.